

חדר בריחה במתמטיקה

בי"ס שורשים

קבוצה יקרה,
נקלעתם לצרה!
נתפסתם ונלכדתם בכלא הנורא...



אך אל דאגה!
קיים מוצא,
כל שעליכם לעשות הוא לענות נכונה.
כל זוג שיפתור את חידתו,
יחפש בחדר מדבקה עם תשובתו,
השומר האיום מחכה בקוצר רוח,
ענו נכונה ותקבלו את המפתח.
כאשר כולם ינשמו לרווחה,
עימדו בשורה כמו נרות חנוכה.
תגרמו לשומר לחייך המון
ותקבלו את הרמז הבא בדרך למטמון

כך החל המרוץ נגד הזמן ונגד השאלות והחידות המתמטיות ב"חדר הבריחה" (Escape Room) בכיתות ו' בי"ס שורשים".

בשעה 10:00, התלמידים ננעלו ב-3 כיתות עם "שומרים" "איומים" הלא הם שלושת המורים, אזיקונים הושמו על זוגות והם התחילו לחפש פתרונות ותשובות, לחידות הגופים "הקלילות", כדי להגיע ולקבל מפתחות.

מיד לאחר שהשתחררו, הקשיים רק נערמו ומעטפות הסתתרו.

החיפוש היה לא קל, ולאחר שנמצאו המעטפות - החידות העשורניות היו מעט מסובכות. התלמידים מתעמקים בשאלות, ויכוחים על הפתרונות, ועוד התייעצויות... ורק אחרי שחיברו את כל התוצאות - את

הקוד למזוודה מצאו ואת המטמון הראשוני גילו (מטבעות שוקולד – שיהיה קצת אנרגיה להמשך) ואת המשך המשימה לפתור ניסו.

המשימה נמשכה עם חידות חשיבה ואתגר שאיחדו את כולם לחשיבה מאומצת, ורק אחרי שביצעו עוד כמה פעולות חשבוניות, איחדו כוחות של שלוש הקבוצות ואת הקוד לכספת היו צריכים לחשב. אך מה קרה? הכספת התחבאה ורק אחרי שהתגלתה, בכספת המטמון לא נמצא... אלא רק עוד חידה... שהפעם הביאה את הפרס.

וכך, לאחר מאמץ לא קל, 75 דקות של אתגר, התלמידים סיכמו שזה "היה נהדר", "הרבה יותר כיף מלשבת בכיתה" וכבר "מחכים לחדר הבא".

תודה לצוות "השומרים" המקסים: לירון עסיס, דקל שם טוב ודלית ויסבליט שעבדו וטרחו והכינו וחיברו... ללירון גם על החרוזים הנפלאים, לדקל על חידות אתגר לא קלות ופיצוח הדרך לכספת, למורים שסייעו והביאו כספת, מנעולים ומזוודות ועל שיתוף פעולה שהביא לכולנו הרבה הנאה.